

## PRAAT EROVER, MAAK CONTACT, DOORBREEK TABOES, BESPREEK VOOROORDELEN WANT DISCUSSIËREN KUN JE LEREN

Ieder mens voelt ergens diep van binnen de behoefte om erbij te horen. Als je kunt zijn wie je bent, kun je je ontwikkelen en draagt dat bij aan een voldaan en gelukkig leven.

Als je werkt in het onderwijs heb je ervoor gekozen om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Als we álle kinderen gelijke kansen willen bieden in hun ontwikkeling in leren én 'mens zijn', is het belangrijk om te weten wat kansengelijkheid belemmert en om het gesprek te voeren over dat wat schuurt: racisme.

### Over ons

Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) heeft als missie PRAAT EROVER, MAAK CONTACT, DOORBREEK TABOES, BESPREEK VOOROORDELEN. DKJL praat al sinds 2007 met een superdiverse doelgroep. De ervaringen, kennis en inzichten van deze doelgroep, gepaard met die van een steeds groter en diverser wordend team, zijn voor organisaties die werken met en voor kinderen en jongeren interessant.

DKJL neemt schoolorganisaties mee op reis waarbij inzichten worden opgedaan, verhalen worden gedeeld en in perspectief geplaatst en krachten gebundeld.

DKJL belooft 'practice what you preach' en doet nog dagelijks nieuwe inzichten op. In het behalen van de doelstellingen werken wij daarom nauw samen met verschillende partners en inhoudelijk experts.

### Uitgangspunt training:

- Wil jouw organisatie staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen erbij hoort en kan zijn wie hij/ zij of hen is?
  - Is het antwoord 'ja'?
    - Wij begeleiden wij bij het gesprek over identiteit, diversiteit en uitsluitingsmechanismen zoals institutioneel racisme, alledaags racisme en discriminatie.

### Opbrengstverwachting:

Met deze training werken we volgens het model van succesvolle ontwikkeling:



